

## Vogeltjes

Op het Engelse platteland liep George Thomas met een roestige vogelkooi in de hand naar de kerk. Hij zette hem op de kansel en begon:

*'Beste mensen, gister zag ik een kleine jongen met deze kooi lopen. Op de bodem zaten drie vogeltjes te bibberen. Ik vroeg hem wat hij daarmee van plan was. 'Daar ga ik plezier mee maken. Ik trek ze de veren uit en laat ze met elkaar vechten'. - 'En als je genoeg hebt van die vogeltjes, wat doe je dan?' - 'O, we hebben een paar katten en die houden er wel van'.*

Ik was even sprakeloos en vroeg hem toen: *'Hoeveel wil je voor die vogels hebben?'* Hij vroeg: *'Waarom wilt u ze hebben? Ze zijn oud en lelijk en ze zingen niet eens'.* Maar ik vroeg opnieuw: *'Hoeveel wil je ervoor hebben?'* De jongen keek me aan en dacht vast: *'die is gek'*, maar noemde toen een hoog bedrag. Ik betaalde en in minder dan geen tijd was hij verdwenen. Ik ben naar een bosje gegaan en heb de vogels vrijgelaten. Daarom die lege kooi.

Daarna begon de dominee aan zijn preek.

Op een dag stond de satan voor de troon van de Heere Jezus Christus. De duivel was net terug van een bezoek aan de aarde en pochte: *'Ik heb net de aarde en de mensen in mijn macht gekregen. Ik heb een valstrik gezet waar ze ingelopen zijn; ik heb ze nu allemaal'.* - *'Wat ben je dan van plan met hen te gaan doen?'* De satan antwoordde: *'Ik ga plezier met ze maken. Ik ga ze leren hoe ze elkaar kunnen kwellen, misbruiken en haten. Ik ga ze verslaafd maken aan alcohol en drugs waardoor ze de heerlijkste ziekten krijgen. Ik ga de kinderhoofdjes vergiftigen door gruwelijke films en spelletjes waardoor ze geweld prachtig gaan vinden. Ik ga ze leren hoe ze wapens en bommen kunnen maken om elkaar te vermoorden. Dus ik heb echt veel plezier van ze!'* De Heere Jezus op de troon vroeg: *'En wat ga je met ze doen als je met ze klaar bent?'* - *'O, dan vermoord ik ze allemaal'*, zei de satan trots.

*'Hoeveel wil je voor ze hebben?'*, was de onverwachte vraag. *'Wat wilt U met deze mensen?'*, vroeg de satan. *'Ze zijn slecht, waarom wilt U ze hebben? Ze liegen en bedriegen, ze breken hun woord en zijn egoïstisch, ze bespotten en haten U en vloeken. Zulke mensen wilt U niet!'*

*'Hoeveel?'*, vroeg de Heere Jezus opnieuw. Satan lachte gemeen: *'Uw bloed, Uw leven!'* Jezus Christus zei: *'Goed'* en betaalde de prijs.

\* \* \*

Het is echt niet te begrijpen dat de Heere Jezus Christus mensen zoals wij wilde hebben. Nog minder dat Hij zelfs bereid was voor ons naar het kruis te gaan en daar te sterven. Maar Hij hééft het gedaan, uit liefde tot u en mij!

*"De Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven."*  
(Galaten 2 vers 20)

Jezus Christus, Gods Zoon, stierf om mensen te kunnen bevrijden uit de gevangenschap en macht van de satan. Hij wil ons verlossen en werkelijke vrijheid geven. Dát is het ware leven.

*"Als dan de Zoon [van God] u vrijgemaakt heeft, zult U werkelijk vrij zijn."*  
(Johannes 8 vers 36)

Wilt u ook door Hem worden vrijgemaakt om gelukkig te worden? Vraag Hem dan ook uw Verlosser te worden. Dan mag u weten dat Hij ook u voor de hemel heeft gekocht!