

# Leven

In een bekende Nederlandse krant stond een artikel over de dood. De schrijver stelde daarin zijn lezers een vraag: ‘Wie houdt de dood voor me tegen? Totdat hij komt, red ik het zelf wel’.

Een goede vondst? Wel één met een lugubere bijmaak! Wie kan de dood tegenhouden, als hij komt?

Wat koning David opmerkte, is voor iedereen waar: *“Voorzeker, zo waarachtig als de HEERE leeft, en uw ziel leeft, er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood!”* (1 Samuël 20 vers 3). Dat is niets nieuws. Vroeg of laat zal ieder dat ondervinden.

Toch heeft er een Mens op aarde geleefd Die in staat was de dood een halt toe te roepen. Meer dan eens riep Hij mensen tot leven die al waren gestorven. Deze Mens was Jezus Christus, de Zoon van God. De dood is het gevolg van de zonde, maar Hij was volkomen zónder zonde; daarom had de dood geen macht over Hem.

En tóch is Hij in de dood gegaan, vrijwillig! Uit liefde voor ons mensen, om ons te bevrijden van die vreselijke macht.

Hij is echter niet in de dood gebleven! Het graf kon Hem niet vasthouden; Hij kon zeggen: *“Ik ben de Opstanding en het Leven; hij die in Mij gelooft, zal leven”* (Johannes 11 vers 25).

*Drie dingen drukken mijn gemoed:  
Ten eerste dat ik sterven moet.  
Het tweede drukt mij nog veel meer,  
omdat ik niet weet wanneer.  
Maar 't derde drukt mij bovenal:  
Ik weet niet waar ik komen zal.*

*Drie dingen troosten mijn gemoed:  
Eerst, dat mij reinigt Jezus' bloed.  
Het tweede troost mij nog veel meer:  
Als 'k leef of sterf, Hij is mijn Heer'.  
Maar 't derde troost mij bovenal:  
Ik weet dat 'k eeuwig leven zal.*

Welk van de twee verzen is op u van toepassing?

Omdat wij als mensen niet naar God hebben geluisterd, maar ongehoorzaam zijn geweest, moeten we allemaal sterven. Maar wat veel erger is: daarmee is het niet afgelopen. *“Het is de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel”* (Hebreeën 9 vers 27).

Is er dan geen ontkomen mogelijk? Ja zeker: bij Christus! Hij ging in de dood en droeg het oordeel over de zonden van allen die tot Hem hun toevlucht nemen. Wie voor Hem zijn zonden met oprecht berouw erkent en God gelooft, ontvangt het eeuwige leven. Dat is de gave die God uit genade aan alle mensen aanbiedt, omdat Hij hen tot Zijn kinderen wil maken.

*“Het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heere”* (Romeinen 6 vers 23).

Zou u dat eeuwige leven niet van God willen ontvangen?