

# Karin

Een meisje van ruim zestien jaar ligt in het ziekenhuis. Ze is het slachtoffer van een ernstig auto-ongeluk geworden. De arts heeft alles gedaan wat mogelijk is, om haar leven te redden. Tevergeefs!

Haar krachten worden steeds minder. Ze voelt dat haar laatste uur heeft geslagen. Langzaam zakt ze weg in een barmhartige bewusteloosheid waardoor ze de pijn niet meer voelt.

Haar ouders zitten aan haar bed. Verscheurd door verdriet, letten ze angstig op iedere beweging die ze maakt, op iedere trek op haar gezicht.

Plotseling komt Karin half overeind en spert haar ogen wijd open. Een blik vol schrik en angst. ‘Papa, mama, waarom hebt u mij dat nooit gezegd?’

- ‘Wat dan?’, vraagt haar vader in hevige onrust.
- ‘Dat er een hel is!’
- ‘Maar Karin, er is geen hel. Voor jou zou er helemaal geen hel kunnen zijn. God is barmhartig en genadig. Echt, er is geen hel!’
- ‘Het is wèl waar; ik voel het, ik weet het! Ik ben verloren en jullie hebben het mij niet gezegd!’

Ze valt terug in haar bewusteloosheid en sterft enkele ogenblikken later.

Vreselijk einde!

Dát de hel bestaat, is buiten kijf. God zegt het in de Bijbel; en een rockband liet het onder invloed van satan op de hoes van een elpee drukken: ‘Highway to hell’ (= ‘Snelweg naar de hel’)! Inderdaad, wie zich aan hem overlevert, gaat met een sneltreinvaart naar het verderf.

Als God over de hel spreekt, doet Hij dat om ons mensen te waarschuwen. Hij heeft de hel voor de duivel en zijn demonen gemaakt, maar wil niet dat daar mensen belanden. De ouders van Karin bewezen hun dochter apelifiede door haar niet te waarschuwen voor dat onuitblusbare vuur. God waarschuwt wél, uit liefde!

Het zal verschrikkelijk zijn, als je voor de troon van de Heere staat en het vonnis over je wordt uitgesproken: *“Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is”* (Mattheüs 25 vers 41). U bént gewaarschuwd, zeker nu u dit hebt gelezen.

Het zijn de zonden die God ertoe dwingen om mensen in de hel te werpen. Hij is zó heilig dat Hij geen enkele zonde kan verdragen. Omdat Hij ons liefheeft, heeft Hij voor een mogelijkheid gezorgd om van die zonden verlost te worden. Hij liet daartoe Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, naar het kruis gaan. Daar droeg Híj het oordeel over de zonden van allen die Hem in het geloof aannemen.

*“Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”* (Johannes 3 vers 16).