

## Het leven

“Toen vormde de **HEERE** God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een *levend wezen*.”

[Genesis 2 vers 7]

“De **HEERE** God gebod de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker *sterven*.”

[Genesis 2 vers 16-17]

“Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is *eeuwig leven*, door Jezus Christus, onze Heere.”

[Romeinen 6 vers 23]

“Wie in de Zoon [van God] gelooft, heeft *eeuwig leven*, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”

[Johannes 3 vers 36]

“Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! **Kies dan het leven!**”

[Deuteronomium 30 vers 19]

“Dit is het *eeuwige leven*, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.”

[Johannes 17 vers 3]