

# En hierna?

In 1974 stuitten Chinese boeren bij het graven van een waterput op een levensgrote, rechtopstaande krijger van terracotta. Bij verder zoeken bleek zich in de bodem zelfs een heel leger van niet minder dan achtduizend soldaten van aardewerk te bevinden, compleet met strijdwagens en paarden. Waar komen ze vandaan?

In het jaar 264 v.Chr. kwam de toen dertienjarige Ying Zheng op de troon van de staat Qin en noemde zichzelf Qin Shi Huangdi: ‘eerste keizer van Qin’. Hij veroverde een groot aantal staten en verenigde ze tot het groot Chinese rijk.

Hij was zó gefascineerd door het leven na de dood dat hij al in het begin van zijn regering de opdracht gaf voor de bouw van zijn laatste rustplaats, dertig kilometer van de hoofdstad Xian. Een groot aantal krijgers en vrouwen moest hem vergezellen op zijn tocht naar de eeuwigheid.

De grote heerser wilde zeker zijn van zijn rust in het hiernamaals. Of zijn geweten hem ook nog extra onrustig maakte, vanwege de stromen bloed die hij had laten vergieten?

In geen enkele cultuur twijfelt de mens aan het leven na de dood, alleen de ‘beschaafde en ontwikkelde’ mens denkt beter te weten. God heeft echter het besef van de eeuwigheid in ieder mensenhart gelegd, opdat zij over de eeuwige dingen zouden nadenken. Dat is van het grootste belang, want in het korte leven op aarde moet de keus worden gemaakt waar we de eindeloze eeuwigheid zullen doorbrengen.

Om ware rust te vinden en gelukkig te worden, hebben we geen mooie graven nodig, maar een Heiland Die rust en geluk aanbiedt: Jezus Christus! Hij zegt: *“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”* (Mattheüs 11 vers 28).

Waarom zijn mensen toch zo huiverig voor de dood? *“De prikkel van de dood is de zonde”* (1 Korinthe 15 vers 56). Omdat de mens een zondaar is, weet hij diep in z'n hart dat het verkeerd uitpakt, als hij voor God komt te staan. Hij beseft dat zijn Maker met zijn leven niet tevreden kan zijn, maar dat Hij het moet afkeuren en veroordelen. Je kunt je voor je medemensen nog wel netjes voordoen, maar God is niet te bedriegen.

Het is struisvogelpolitiek om het leven na de dood weg te redeneren. Je steekt toch niet je kop in het zand?! Daar is ook helemaal geen reden voor. Want God heeft voor de oplossing van het probleem van de zonde gezorgd, omdat wij zelf geen oplossing hadden.

God zond Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, als het Offer voor de zonde. Door de kruisdood te sterven, droeg Hij het oordeel over de zonde. Zó legde Hij de grondslag waarop God alle mensen met Zichzelf kan verzoenen.

***“Laat u met God verzoenen!”***

(2 Korinthe 5 vers 20).