

Winston Churchill

Naar aanleiding van hun verdiensten tijdens de tweede wereldoorlog kregen enkele piloten van de Engelse luchtmacht, de Royal Air Force, een onderscheiding. Bij het opsommen van hun heldhaftige daden en prestaties verklaarde Winston Churchill: *'Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben zo velen aan zo weinigen zoveel te danken'*.

Er is echter Iemand Die door Zijn onzelfzuchtige offer de mensheid een nog oneindig grotere zegen heeft gebracht. Deze Ene is Jezus Christus, de Mens geworden Zoon van God. Hij kwam als Mens op aarde en leefde een absoluut zondeloos leven. Toen offerde Hij Zich vrijwillig en stierf onschuldig aan het kruis van Golgotha. Daar vloeide Zijn bloed dat genoeg waarde heeft om de zonden van alle mensen weg te doen. Op grond van Zijn offerdood kan ieder mens die Hem als zijn persoonlijke Heiland aanneemt, vrijuit gaan. Zo iemand komt niet in het oordeel. Hij wordt van de macht van de zonde bevrijd.

En eens, als de Heere Jezus allen die in Hem geloofd hebben, bij Zichzelf in de heerlijkheid gebracht zal hebben, zullen alle gelovigen voor altijd vrij van iedere zonde zijn. Van de Heere Jezus kan in waarheid gezegd worden:

'Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben zovelen aan Eén alles te danken!'