

Ware troost

Op een begraafplaats viel mijn oog op een briefje dat aan een grafsteen zat. Een kinderhand had erop geschreven: *'We missen u zo!'* Er stonden vijf namen onder. Uit de beide jaartallen op de steen bleek dat het om een oma ging. Ze zal haar lieve, troostende en helpende handen hebben gebruikt voor haar kleinkinderen. Handen die nu plotseling overal zo erg werden gemist!

Wat een verdriet in die kleine kinderharten! Wat een pijn als het hart van een moeder heeft opgehouden met kloppen voor haar kinderen! Als buitenstaander kun je meestal geen woorden vinden om te troosten.

Toch is er Iemand Die in elke situatie kan troosten: Jezus Christus. Van Hem zegt God in het Oude Testament: "Als een, dien zijn moeder troost, also zal Ik u troosten" (Jesaja 66:13).

Dat zijn woorden voor ieder die verdriet heeft, oud en jong! God Zélf wil troosten. Hij kent uw hart en gedachten. Hij begrijpt uw tranen. En deze volmaakte Trooster heeft beloofd: "Ik ben met u alle dagen" (Mattheüs 28:20).

Hij wil troosten vanuit Zijn Woord. Pak daarom de Bijbel en lees in de Psalmen, de Evangeliën, maar ook in de Brieven van het Nieuwe Testament, hoe Hij de Vader van alle barmhartigheid en de God van alle vertroosting voor u wil zijn.