

De vijf wijze en de vijf dwaze maagden

In de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden uit Mattheüs 25 geeft de Heere ons waardevol onderwijs met betrekking tot ons *getuigenis* in de wereld.

Het Mattheüsevangelie is de schakel tussen het Oude en het Nieuwe Testament. De Heere Jezus wordt daarin voorgesteld als de Messias Die Zijn volk van hun zonden komt verlossen. Hij is het Die de Schriften van het Oude Testament in vervulling laat gaan. We zien echter dat Zijn volk Hem afwijst; Hij wordt verworpen. Wat een oordeel brengt dit volk over zichzelf! Als Mattheüs deze droeve ontwikkeling heeft beschreven, komt in de loop van zijn Evangelie de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden.

Een gelijkenis is een verhaal dat ons door middel van een beeldspraak iets vertelt, iets duidelijk wil maken.

Het koninkrijk

Voor we verdergaan, iets over het koninkrijk der hemelen. Wat wordt daarmee bedoeld? Bij een koninkrijk hoort een koning. Het koninkrijk dat de joden verwachtten, is niet gekomen: zij hebben hun Messias, de Koning, verworpen. De Heere Jezus was gekomen om, zoals de profeten het hadden voorgezegd, in Israël Zijn rijk op te richten. Toen het de joden echter duidelijk werd dat Hij als Koning in Zijn rijk geen zonde en ongerechtigheid zou accepteren, maar dat Hij van al Zijn onderdanen een hemelse gezindheid verwachtte, wilden ze Hem niet!

In Mattheüs 13 vinden we een aantal gelijkenissen die laten zien welke vorm het koninkrijk zou aannemen, nu de bijzondere omstandigheid zich voordeed dat de Koning niet werd aangenomen. De Koning is als het ware naar een ver land afgereisd. Zijn dienstknechten zijn nog hier en dienen Hem en verwachten Hem. Je zou kunnen zeggen: het is het koninkrijk in een verborgen vorm. Het koninkrijk zoals de joden het verwachtten, in z'n openbare vorm, moet nog komen. Dat heeft de Heere beloofd en zo zál dat ook komen.

Of het koninkrijk nu verborgen of openbaar is, het wordt op aarde gevonden. Het koninkrijk der hemelen ís op aarde, maar wordt *naar hemelse maatstaven geregeerd*. In Lukas wordt ditzelfde rijk het koninkrijk *van God* genoemd. Nu is het een koninkrijk in een verborgen vorm, omdat de Koning afwezig is. Zij die belijden christen te zijn, en dat getuigenis laten zien, behoren nu tot dat koninkrijk.

De wijze en de dwaze maagden

Maagden! Waar spreekt dat van? In 2 Korinthe 11:2 spreekt Paulus over een reine maagd die niet is verleid door de sluwheid van de slang. Het begrip 'dienstmaagd' is een heel ander woord; dat kan 'slavin' betekenen of een meisje dat in huis helpt. Bij de tien maagden hier gaat het echter om volwassen vrouwen die nooit omgang hebben gehad met een man. Vergelijk Openbaring 14:4 – daar worden mannen maagdelijk genoemd, omdat zij zich niet met vrouwen hebben bevlekt.

Het gaat hier om een *uiterlijke* afzondering, om het getuigenis dat op aarde wordt gezien. Van dat getuigenis spreken de lampen. Allen hebben een lamp. In Johannes 18:3 is dit woord met 'fakkels' vertaald. Het is niet de lamp die op een kandelaar wordt geplaatst (Mattheüs 5:15). Zij hadden dus allen het getuigenis dat zij onbevlekt waren.

Gaat uit, de Bruidegom tegemoet!

Zij waren ook allen uitgegaan, de Bruidegom tegemoet. Ze hadden hun vroegere betrekking verlaten en hadden een ander doel: ze keken uit naar de komst van de Bruidegom. Hoe is onze levenshouding? Is de Heere Jezus een levende Hoop voor ons? Als de tijd verloopt, slapen allen in. De Heere roept ons op te waken, Hem te verwachten. We leven in een tijd waarvan Petrus zegt dat er spotters zijn die zeggen: “Waar blijft de belofte van Zijn komst?” (2 Petrus 3:3–4). Het gevaar om in te slapen, bedreigt ook ons.

Als de roep klinkt en de maagden ontwaken, blijkt het verschil: de dwaze maagden hebben geen olie. Olie is een beeld van de Heilige Geest. Die woont in elk kind van God. Dat is zo, nadat de Heere Jezus het werk op Golgotha heeft volbracht, is opgewekt uit de doden en is verheerlijkt aan Gods rechterhand.

Hun lampen gingen snel uit. Het is door de Heilige Geest dat de wijze maagden licht verspreiden. De dwaze maagden moeten nu olie gaan kopen. Hoe? Met geld van arbeid, van eigen inspanning? Nee, de Geest hebben wij niet ontvangen op grond van onze inspanning. Het bewustzijn van zonden brengt ons aan de voet van het kruis; dáár vinden we de Heiland. Zo ontvangen we de Heilige Geest. Nu is het de tijd om tot de Heere Jezus te gaan.

Zijn komst

Hier komt de Zoon des mensen als de Messias en Bruidegom. In de hemel zal de bruiloft worden gehouden. De maagden zijn uitgenodigd de bruiloft bij te wonen.

Als de Bruidegom met de vijf wijze maagden is binnengegaan, wordt de deur gesloten. Tegen de dwaze maagden zegt de Bruidegom, als zij later aankloppen: “Ik ken u niet”. Zij hadden misschien wel het Woord gekend en gelezen en uiterlijk de Heere gediend. Er was nauwelijks of geen zichtbaar verschil. Maar nooit hadden ze werkelijk hun knieën voor God gebogen. Nooit hadden ze Hem hun zonden beleden en Gods Geest ontvangen, als het zegel van hun verlossing. Ieder heeft echter de mogelijkheid om de goede keus in het leven te maken, want de Heiland heeft alles volbracht!