

Aan de kant

Vaak is het voor ons een raadsel en niet te begrijpen waarom God ons door een ziekte stil laat staan. Als Hij een mens in Zijn dienst en tot Zijn eer kan gebruiken, is het dan niet merkwaardig dat Hij hem plotseling op het ziekbed legt en z'n activiteiten stopzet?

Ongetwijfeld heeft Hij daarvoor Zijn redenen, goede redenen, maar die liggen niet aan de oppervlakte. Goddeloze mensen leven soms jarenlang als kernegezonde en krachtige mensen ... en ze gebruiken al hun energie om kwaad te doen! Waarom wordt dan iemand die het streven en verlangen heeft om tot eer van de Heere en tot zegen van de mensen te zijn, door een ziek of zwak lichaam afgeremd? Die vraag mogen we rustig stellen, als het maar zonder mopperen en verzet is; maar wie zal ons het antwoord op die vraag geven?

Het is goed dat we de leiding en wegen van God niet hoeven te begrijpen om gelukkig te zijn! We geloven Hem en twijfelen niet aan Zijn liefde en wijsheid, ook als we volkomen in het duister tasten omtrent de reden waarom Hij ons stillekt. We hebben liever duizend onopgeloste raadsels in ons leven, dan dat we ook maar de geringste twijfel aan de goedheid van onze God en Vader in onze harten laten opkomen.

De ziekte die ons onbekwaam maakte voor het werk van de Heere en de goede strijd, misschien wel juist, toen we dachten dat we onmisbaar waren, is een bode van de liefde van God. Dat weten we, ook al begrijpen we het niet.

Het is voor ons vaak goed, als we Gods plannen en wegen niet doorgronden, want daardoor kunnen we onszelf des te meer in het geloof en in het vertrouwen oefenen. Waarom zou ik nog geloven, als ik alles begrijp?

Het is zo nodig om nederig en bescheiden te blijven! Voor we het in de gaten hebben, heeft bij ons de gedachte postgevat dat we toch wel belangrijk zijn, of dat het zonder ons niet goed gaat. Laten we echter nooit vergeten dat God bij alles wat Hij doet, ons echt niet nodig heeft, maar dat Hij ons in Zijn genade wil gebruiken om ons dan daarvoor te kunnen zegenen en belonen.